

*Wanneer een moeder sterven gaat  
is 't of het leven ons verlaat.  
Maar in het hart van ieder kind  
is 't of haar leven herbegint.*



God schreef in zijn handpalm de naam van

## Bertha De Baets

echtgenote van Lucien Van Zele (†)

geboren te Oostakker op 26 september 1934  
en er overleden op 1 januari 2021.

Voor altijd moeder van

Rita Van Zele (†)  
Donald en Claudine Naeyaert - Van Zele  
Rudy en Nadine De Keulenaer - Van Zele  
Hendrik en Marie-Rose Van Zele - De Both

grootmoeder en overgrootmoeder van

Fernando en Vanessa Gonzalez - Naeyaert,  
Laura en Xiano, Milito  
Christoph en Shirley Naeyaert - Coppens,  
Damyen, Farah  
Veronique Naeyaert,  
Guillaume  
Daniel De Keulenaer en vriendin Joyce De Bruyne  
Nathalie De Keulenaer,  
Santiago  
Fredrik Van Zele en vriendin Nina Vandermeulen  
Diedrik Van Zele

zus, schoonzus en tante van

Frans (†) en Ursula (†) D'Hooghe - De Baets,  
kinderen en kleinkinderen  
Victor (†) en Martha (†) De Baets - Bennesteker,  
kinderen en kleinkind  
Prosper en Agnes De Wispelaere - De Baets,  
kinderen en kleinkinderen  
Karel (†) en Suzanne (†) Huvenne - Van Zele,  
kinderen en kleinkinderen  
Maria Van Zele (†)  
Godelieve Van Zele (†)



Omwille van de huidige omstandigheden mbt Covid 19  
heeft de uitvaart plaats in strikte familiekring.

Haar asurne zal worden bijgezet bij haar echtgenoot  
op de begraafplaats te Oostakker.

BLOEMEN NOCH KRANSEN

Bertha was dankbaar voor de goede zorgen  
die zij mocht ontvangen van haar huisarts,  
directie, personeel en vrijwilligers van  
Woonzorg St. -Vincentius te Oostakker.

*Dank aan allen die haar genegenheid gaven.*