

Ga nooit weg zonder te groeten  
Ga nooit heen zonder een zoen  
Als je het noodlot zult ontmoeten  
Kun je het nooit meer doen  
Ga nooit weg zonder te praten  
Dat doet soms een hart zo'n pijn  
Wat je 's morgens hebt verlaten  
Kan er 's avonds niet meer zijn

*Toon Hermans*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

**Linda Neyt**

weduwe van Albert Piens

geboren te Gent op 31 januari 1958  
en onverwacht thuis overleden  
op 31 december 2020.



partner van  
Raoul Roegiers

mama en oma van  
Filip en Petra Piens - Aers  
Arne, Yorgo en Lara  
Robbie en An Piens - Lierman  
Ina, Jasper  
Kris en Suzan Naudts - Piens  
Sam, Ella

dochter van  
Leopold (†) en Gabriëlle Neyt - Van Achter

delen in de rouw  
haar broers, zus, schoonzus, schoonbroer,  
haar neven en nichten

Omwille van de huidige omstandigheden mbt Covid 19  
heeft de uitvaart plaats in strikte familiekring.

Na de crematie zal haar asurne worden bijgezet  
op de begraafplaats te Oostakker.

U kunt Linda nog een laatste persoonlijke groet brengen  
in het funerarium van Begraffenissen Chr. Bracke,  
Bredestraat 72 te Oostakker,  
na telefonische afspraak op 09 251 36 14

Dank voor de vriendschap en genegenheid  
die u haar tijdens haar leven gaf,  
bewaar haar in uw herinneringen en in uw hart.