

Het is zo ver
Ik ga op reis
Weg, ver weg
Onbekend waarheen

...

Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden



Moeder,
Omdat jij de ader was waaruit wij groeiden
Omdat jij de bodem was waaruit wij bloeiden
Omdat jij wist wat ons kon deren
Zullen wij je altijd eren

Paula Brossé

weduwe van Juliaan De Bouvre

geboren te Sint-Amandsberg op 15 juni 1929
en er overleden op 20 april 2021.

Graag hadden haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

u uitgenodigd om samen afscheid te nemen van Paula.

Maar omwille van de huidige omstandigheden
heeft de uitvaartplechtigheid, gevolgd door de asverstrooiing
plaatsgehad in beperkte kring.