



Er zijn plekken  
waar ik zonder glimlach  
niet meer langs kan.  
Ooit is daar een grap  
verteld, een kus geroofd,  
iets voor het eerst gedacht.  
Ter hoogte van mijn oor,  
bijvoorbeeld,  
heb jij me op een nacht  
beloofd dat eeuwigheid  
een leugen is, maar dat het  
daarom tussen ons niet  
minder lang gaat duren.  
Meer woorden waren er  
niet nodig - een mond  
spreekt van zichzelf al mooi  
en huid heeft een geheugen.  
Jij blijft mijn hals, mijn navel,  
mijn holte van mijn knie  
voor altijd bij.  
Zonder glimlach kan ik  
aan geen plek voorbij.

## Louis Lippens

echtgenoot van  
Caroline Schwartz

papa en opa van  
Stephanie en Marijn  
Leonard Lodewijk

Valérie en Jorrit,  
Lucine

In strikte intimiteit zal de asurne van Louis worden bijgezet  
in het columbarium op de begraafplaats te Sint-Amandsberg.

Bewaar zijn aandenken in uw hart.

Rouwbetuiging: Familie Louis Lippens  
p/a Begrafenissen Chr. Bracke, Bredestraat 72, 9041 Oostakker

Online condoleren: [www.begrafenissenbracke.be](http://www.begrafenissenbracke.be)