



*Als een bloem, zo is het leven,
't begin is teer en klein.
De een die bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke groep je hoort,
dat is 't geheim van het leven.*

God schreef in zijn handpalm de naam van

Johan Van Daele

geboren te Sint-Amandsberg op 20 maart 1968
en overleden te Bredene op 28 februari 2023.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in het crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi,
op DONDERDAG 9 MAART 2023 om 11 uur,
gevolgd door de crematie en de bijzetting van de asurne
op het urnenveld van de begraafplaats te Oostakker.

Samenkomst in het crematorium.

Rouwbetuyging: familie Johan Van Daele
p/a Begraffenissen Chr. Bracke, Bredestraat 72, 9041 Oostakker

Online condoleren: www.begraffenissenbracke.be

Hij leeft verder in het hart van:

Laurens Van Daele
Yentel Van Daele en Christiaan
Jonathan Van Daele

zijn kinderen

Joey De Buck

zijn kleinzoon

Laurent en Godelieve Van Daele - Matthijs

zijn ouders

Els Van Daele en Kurt,
Ruben en Charlotte
Mateo

zijn zus en partner, neven en nicht

Delen in de rouw:

zijn nonkels en tantes
Antoine en Hilde, Walter en Mariette,
Arsène (†) en Christiane, Hilda en François (†), Imelda en Gerard,
Elisabeth en Hubert, Astère (†) en Jacqueline, Angèle
samen met hun kinderen en kleinkinderen.

Dank voor de steun en goede zorgen van
de huisartsen van praktijk Meerhout te Oostakker
en dr. Alois De Meulemeester.