



*De stilte die jij achterlaat,  
de pijnen, die jij leed.  
Mijn pijn, die nooit meer overgaat.  
Jouw liefde die ik nooit vergeet.  
Ieder gevoel, verdriet, dat wordt gesust  
nu ik weet, dat jij in vrede rust.*

Wij zijn bedroefd om het heengaan van

## Paul De Coninck

*sparrenkweker*

Geboren te Sint-Amandsberg op 9 februari 1960  
en ingeslapen te Gent op 24 januari 2025,  
omringd door zijn geliefden.

Echtgenoot van Martine Dhaenens

De uitvaartplechtigheid waartoe u wordt uitgenodigd  
zal plaatsvinden in het crematorium Westlede,  
Smalle Heerweg 60 te Lochristi,  
op ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 om 11 uur,  
gevolgd door de crematie en de asverstrooiing  
op de strooiweide aan de vijver.

Samenkomst in het crematorium.

Gelegenheid tot een laatste groet en stil moment bij Paul  
in het funerarium van Begrafenissen Chr. Bracke te Oostakker,  
iedere weekdag na telefonische afspraak op 09 251 36 14.

Hij leeft verder in de harten van:

Martine Dhaenens

*zijn echtgenote*

Gert-Jan en Liesbeth De Coninck - Dammekens

*zijn zoon en schoondochter*

Hanne

*zijn kleindochter en hartediefje ♥*

Delen in de rouw:

Gerard (t) en Julia Dhaenens - Boterdaele

*zijn schoonmoeder*

zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.  
de families De Coninck, Dhaenens, Bijtebier en Boterdaele.

*Dank voor de steun en goede zorgen van:  
de artsen van HAP Vermeulenlaan Lochristi -  
in bijzonder dr. Margot Van Den Biesen,  
dokters en personeel van D302 AZ Maria Middelaers.*

Rouwbetuiging: Familie Paul De Coninck  
p/a Begrafenissen Chr. Bracke, Bredestraat 72, 9041 Oostakker

Online condoleren: [www.begravenissenbracke.be](http://www.begravenissenbracke.be)