

*Jou hier achterlaten is pijn, is verzet
is machteloosheid.
Nu weggaan van jou is jou meenemen,
koesteren, verder dragen dan jijzelf kunt gaan
Mijn taak opnemen nu is doen wat
ik te dromen heb en vertrouwen dat
afstand en afscheid niet bestaan.*

We zijn diep bedroefd om het heengaan van

Eric Van Cauter
weduwnaar van Marie Thérèse Spruyt
fier baasje van Arco

Geboren te St-Amandsberg op 5 augustus 1949
en op de palliatieve afdeling van het AZ St-Lucas overleden
op 6 januari 2025 in het bijzijn van zijn vrienden.

De uitvaartplechtigheid waartoe u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden bij de asurne,
op DINSDAG 14 JANUARI om 13 uur
in het crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi.

Daarna zullen wij zijn as toevertrouwen aan de natuur
op strooiweide A aldaar.

Dit melden u:

zijn naaste vrienden

Kurt en Annick Rotsaert-Elyn
Ives en Marleen Brenders-Schalck
Martin en Yasmine Loys-Wellens
Filip Amerijckx

De families Van Cauter en Spruyt.

Met dank voor de goede zorgen aan :
Palliatieve afdeling van het AZ St-Lucas te Gent.

*U kunt Eric een laatste groet brengen in het funerarium
van begrafenissen Chr. Bracke, Bredestraat 72 te Oostakker
iedere weekdag na telefonische afspraak op 09 251 36 14.*

Rouwbetuiging: De naaste vrienden van Eric Van Cauter
p/a begrafenissen Chr. Bracke, Bredestraat 72, 9041 Oostakker

Online condoleren: www.begrafenissenbracke.be