



*"En altijd is het zo geweest  
dat de Liefde haar eigen diepte niet kent  
dan op het uur der scheiding".  
Kahlil Gibran*

God schreef in zijn handpalm de naam van

**Denis Adriaensen**  
echtgenoot van Gilberte Van Wynsberghe

geboren te Borgerhout op 20 juli 1933  
en godvruchtig overleden te Oostakker op 12 februari 2025,  
omringd door zijn geliefden.

In liefdevolle en intieme kring hebben wij afscheid genomen.

Denis werd gecremeerd  
en zijn asurne is bijgezet op de begraafplaats te Oostakker.

Rouwbetuiging: Familie Denis Adriaensen  
p/a Begraffenissen Chr. Bracke, Bredestraat 72, 9041 Oostakker

Online condoleren: [www.begraffenissenbracke.be](http://www.begraffenissenbracke.be)

Dit melden u met droefheid :

Gilberte Van Wynsberghe

*zijn echtgenote;*

Nadine Adriaensen en Koen Van Nieuwenhuysse  
Karen  
Iris en Steven,  
Thor, Liloë, Too\*, Maup  
Brecht en Judith

Frank Adriaensen en Marianne Persijn  
Leon en Martha

Nicole Adriaensen en Gustavo Mulhall

Mark Adriaensen en San Vanderputten

*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;*

Zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.

Dank voor de goede zorgen van:  
zijn huisarts dr. Stefaan Heylbroeck en team van praktijk Oude Bareel  
het personeel en vrijwilligers van WZ3 - St.-Elisabeth Oostakker.